

Båltale 2024

Allerførst tak fordi jeg må få ordet, på denne traditionsrige aften.
Og det er modigt at overlade ordet, til en, der ikke engang er indfødt i Janderup, men først kom hertil for 25 år siden.
Ind til da var jeg lykkelig uvidende om,
at der var en plet på landkortet, der hed Janderup.

Da jeg forberedte denne tale, kiggede jeg Midsommervisen igennem,
for at komme i den rette stemning – og jeg stoppede ved sætningen:
- vi kranser dit navn, når vor høst er i lade.
En ret uskyldig sætning om det gode i at have forråd nok til at modstå en kold vinter.
Det fik mig til at tænke på det skønne danske ord: Prepping
som er meget oppe i tiden.
Det kommer af det engelske – be prepared, at være forberedt.
Men kan vi det?
At være forberedt på alt det livet byder?

Det er ikke nok at samle dåseleverpostej og jodpiller, i uanede mængder
At være forberedt på livet og alt det det indeholder, handler også om at
have den rette indstilling.
Skal vi være bange for det – der måske aldrig kommer?
Så bange, at vi helt glemmer at nyde livet?

Åh nej, tænker du måske – endnu en af dem der taler om at glasset er
halvfylt eller halvtomt. En af disse frelste, positive mennesker.
Tja, måske – positiv indstillet er jeg i hvert fald.

Det er svært at forberede sig på fremtiden, fordi vi ikke hvilke krav den vil stille til os.
Det er i det hele taget vanskeligt at forberede sig på livet.
Men vi kan da gøre et forsøg.
Ligesom når jeg skulle holde denne tale og først tager mig tid til at skrive den ned.
Det kan da godt være at mikrofonen ikke virker og talepapiret flyver væk,
men så har jeg i det mindste forberedt mig – og det gør det noget nemmere.

Så køb da den dåseleverpostej, de Jod piller og batterier du tror du får brug for.
Men lov mig at du ikke bliver så bange for hvad der kan ske i fremtiden
at du glemmer at leve.
I aften skal vi tænde bålet og brænde en heks af – kan man overhovedet det i disse tider
hvor sexismen og negativ omtale af kønnene flyver rundt i luften.
I stedet synes jeg I skal forestille jer, at det vi brænder af er alle vore negative tanker og dårlige
vibrationer. Dem kan vi ikke bruge til noget – de skal væk – brændes på bålet.

Hver eneste dag har vi et valg.
Jeg tror på at vi i vid udstrækning selv kan vælge,
om det skal være en dårlig dag eller det skal være en god dag.
Om vi skal have et godt liv eller et trist liv, hvor vi forudser alverdens dårligdomme.
Det lyder forførende, ikke? Men det er faktisk muligt.

Hver gang vi ser et solstrejf er der altid en pessimist der siger:

- Sol – ha, det holder ikke længe!

Med andre ord, - det skal nok gå galt.

Og det allerbedste er, når de triumferende kan bemærke,

- kan du se jeg havde ret!

Men hvad er det alle disse pessimister har ret i?

At vi hele tiden skal frygte det værste og hele tiden opleve
at der er værre ting på vej?

Selvfølgelig er der ingen mennesker, der går igennem livet
uden skuffelser og voldsomme oplevelser,
men de fleste dagligdags ting, bør ikke forpeste livet,
så man glemmer at nyde det.

Folk der hele tiden påpeger alt det dårlige og negative
er heller ikke særlig spændende at være sammen med.

Og så stjæler de ens energi.

Der er ikke noget, der er så trættende, som mennesker der udsender negativ energi.

Af uransagelige grunde er det åbenbart lettere at være negativ end positiv.

Mange mennesker brokker sig ustandselig, men roser sjældent,

når de er glade for noget. Det er lidt ærgerligt, for det er netop ros, de fleste af os lever af.

Jo mere ros, jo bedre har vi det.

Så lad os preppe vores liv fuld af positiv energi – det vil, sammen med dåseleverpostej og Jod piller,
forberede os på det der kommer.

Lige om lidt skal du sige farvel til dine negative tanker. Put dem i en pose og smid dem på bålet
og lad dem brænde op.

Fremover vil du så have færre negative tanker og bekymringer,
for størstedelen af det vi bekymrer os om, sker alligevel aldrig.

Hermed vil jeg ønske jer en rigtig god og positiv Skt. Hans fest.

Erik Dyhr Thomsen

24.6.2024

